

BG-TIMES

Avis nr. 12 – Skolens eneste og mest læste avis – 2.D



Drengene mod pigerne

Karakterer, karrierer og adgangskvotienter - disse ting fyldte meget i livet som gymnasieelev især for hovedpersoner i "Drengene mod pigerne" fra foråret. Læs mere inde i avisen.



Horoskoper

Læs dit horoskop for november.



Vejret

I dag



0,0 mm

I morgen



1,8 mm



BG's darling sender Danmark til VM

Danmarks fodboldlandshold er på randen af VM-kvalifikation, og i den anledning har sportsredaktionen på BG-Times sat sig for at undersøge, hvem BG's danske favoritter er blandt både tidligere og nuværende spillere.

Ikke overraskende scorer Tottenham Hotspurs' midtbanedarling Christian Eriksen højest, når man spørger, hvem BG's yndlingsspillere på det danske A-landshold er. Dette skyldes bl.a. hans gode form på klub- og landsholdsplan, hans mange flotte mål og assists, samt hans høje FIFA 18-rating.



Efterfølger på ”Drengene mod pigerne”

Karakterer, karrierer og adgangskvotienter - disse ting fyldte meget i livet som gymnasieelev især for hovedpersoner i ”Drengene mod pigerne” fra foråret 2017: Emma Lindblad Christensen, Rikke Sloth, Hans Bak Nielsen og Mikkel Jellesen. Disse personer kan nikke genkendende til førnævnte udsagn, dog vægtes de forskelligt fra person til person. BG Times har fået mulighed for at få en opfølgning på deres liv efter gymnasiet og tv-programmet ”Drengene mod pigerne” – Har karaktererne overhovedet haft betydning?

Februar 2017 blev programmet ”Drengene mod pigerne” for første gang sendt i danskernes stuer, og vi blev kendte med Emma, Rikke, Hans og Mikkel fra Brønderslev Gymnasium. Programmet fulgte eleverne på tæt hold gennem hele 3.g helt fra fester til afgangseksamen. Som programmets titel antyder bærer det præg af konkurrence mellem kønnene, hvor drengene, modsat pigerne, ikke stiledede efter de høje karakterer.

Vi har efterfølgende adspurgt de tidligere elever fra BG om deres liv efter kampen mod karaktererne.

Hvordan er jeres forhold til karakterer efter gymnasiet?

Emma Lindblad Christensen: ”Jeg var den person som ikke tog karakterer så tungt, dermed ikke sagt jeg ikke stræbte efter gode karakterer, men tog det med en gran salt, hvis udfaldet ikke var som forventet.”

Rikke Sloth: ”Jeg har kunne mærke, at jeg ikke længere tænker så meget over, hvilken uddannelse jeg kan komme ind på. Dette skyldes, at jeg netop gjorde noget ud af mine karakterer i gymnasiet.”



Hans Bak Nielsen: ”Indtil nu har det ikke haft nogle konsekvenser, at mit gennemsnit ikke er så højt. Jeg kan komme ind på 80% af alle uddannelser.”

Mikkel Jellesen: ”Jeg har ikke kunne mærke konsekvenserne af mit lave gennemsnit. Jeg vidste fra starten af, at jeg ikke skulle høje karakterer til min videregående uddannelse, da jeg søger kvote 2.”

Hvad laver I nu, og har jeres karakterer haft betydning for det?

Emma Lindblad Christensen: ”Efter gymnasiet rejste jeg til Australien og boede. Mine karakterer har intet med mit sabbatår at gøre, og derfor er de uden betydning for mig lige nu. Om nogle måneder, hvor jeg skal vælge



uddannelse, bliver de selvfølgelig relevante. Jeg overvejer lige nu at søge ind på ”Design teknologi” eller ”Arkitektur og design ”.

Rikke Sloth: ” Jeg er i gang med mit andet sabbatår. Jeg har efter gymnasiet haft brug for en pause fra karakterræset og vil gerne opleve verden. Min plan er at søge ind på medicin-studiet til sommer, hvor mine karakterer har haft stor betydning for at jeg kan søge direkte ind på kvote 1.”

Hans Bak Nielsen: ”Jeg arbejder i en børnehave i Gistrup. Hvad jeg laver lige nu har intet at gøre med mit karaktergennemsnit

Mikkel Jellesen: ”Jeg går lige nu på 10 ugers handelskursus, og dette kræver blot en bestået STX ”

Selvom nogle gik mere op i gymnasiet end andre, så har de tidligere elever fra BG et mere afslappet forhold til karakterne. Nogle har gjort brug af sabbatår for at få en pause fra karakterpresset samt den generelle stress fra gymnasiet. Dog møder de snart karakterne igen, når de skal søge ind på diverse studier.

Fast rutine formindsker fravær

Nu er vi gået ind i den mørke vinterperiode, og ifølge studievejlederen Lene Hansen har dette en stor indflydelse på fraværsprocenten hos eleverne. Generelt set har mange folk en tendens til at trække sig ind i sig selv og miste overskuddet i denne periode. Men studievejlederne står klar til at hjælpe.

År efter år ser studievejlederne på Brønderslev Gymnasium, hvordan det mørke vejr påvirker elevernes lyst til at møde op, og det er specielt i morgentimerne fraværsprocenten er høj. Efter en samtale med Lene Hansen har vi fået hendes bud på, hvordan hun og de andre studievejledere kan og vil hjælpe elever, der har svært ved at komme ud af sengen. Lene Hansen har tidligere haft gode resultater med at ringe til elever om morgen og på den måde sikre sig, at de kommer ud af fjerene, men også at tilbyde at komme og fragte dem til gymnasiet.

Lene Hansen kom også ind på konsekvenserne af for meget fravær, men hun pointerer også at konsekvenserne bliver bestemt efter den enkelte elevs sag og fraværsårsager. Har man fx været igennem et sygdomsforløb og derved fået en høj fraværsprocent, forsikrer hun om at, de selvfølgelig ikke vil stå klar med en advarsel, når man returnerer.

FOR PERIODEN	OPGJORT	FOR ÅRET
0,0 %	5,87 %	1,74 %
0,0/0,0	14,5/247,0	14,5/832,0



Man kan som udgangspunkt sige, at den mundtlige advarsel vil komme når man rammer omkring 10% opgjort fravær.

Hvis man herefter ikke indretter sig, vil man modtage en skriftlig advarsel, og hvis ens fravær stadig er stigende efter dette, vil det resultere, i at man bliver frataget sin SU. I sidste ende vil der blive set på den enkelte elev, og skolens rektor vil vurdere, hvorvidt eleven har en fremtid på skolen.

Står du i en situation, hvor du kan mærke, at dynens greb er for stærkt om morgen, og du har svært ved at komme op,

har studievejleder Lene Hansen givet et bud på, hvad du selv kan gøre for at komme afsted om morgenen:

Ifølge Lene Hansen er det bedst du kan gøre, at skabe en fast rutine og derved ikke give dig selv valget om at blive hjemme, for ifølge Lene er det, hvis man netop giver sig selv denne mulighed for at blive under dynen, at det bliver svært at komme afsted.

Oraklerne

Hej kære 1.g'er. Vi har bemærket at I har haft lidt svært ved at tilpasse jer livet her på Brønderslev Gymnasium, og nu har 3 livskloge trunter fra 2.D valgt at oprette en brevkasse, hvor vi vil hjælpe jer godt i gang, og svare på spørgsmål mange af jer sidder inde med. Så bare rolig, I lærer det nok en gang.

Hej 2.d, jeg har et problem

Jeg er en lille smule inkompetent, derfor finder jeg det vanskeligt at ramme skraldespannen med mit skrald. Jeg synes, at det er hårdt som 1.g'er at komme hen til et sted, hvor de store ikke accepterer, at mit skrald ligger på jorden.

Kan I hjælpe mig?

Kærlig hilsen En forvirret 1.g'er

Hej 1, g'er

Vi kan desværre ikke relatere til dit problem, da vi gennem vores opdragelse har lært, at skraldet skal smides i skraldespannen og ikke på jorden. Vi foreslår, at du bruger dine kræfter på noget fornuftigt, som f.eks. at lære at rydde op efter dig selv.

Held og lykke herfra.

Hey2.d tøser

Sagen er den, at jeg har været forbi

tandlængen tre gange de sidste to måneder. Min tandlæge siger, at mit snusforbrug er grunden til, at mit tandkød er mere dødt end mig mandag morgen. Jeg kan ikke stoppe med at tage snus, er der seriøst ikke andre muligheder? Pls hjælp
Den store snusforbruger

Hej snusforbruger ☺

Vi forslår, at du begynder at tænke over, hvad du putter i munden. Ikke nok med at det ødelægger din mund, så er det også super kikset, at din overlæbe er større end din hjerne. Vi håber, at du kunne bruge vores hjælp, ellers må du jo blive ved med at ødelægge din mund. Ses.

Hej brevkasse.

Mit problem er sådan, at jeg gerne vil vide, hvordan man bliver fuld. Jeg er nemlig SÅ træt af at spille fuld hele tiden. Jeg håber, at I kan hjælpe mig.

Hilsen den ikke så fulde 1.g'er

Hej spiller.

Vi kan ikke rigtig sætte os ind i din situation, da vi ikke har behov for at spille fuld. Drik nogle bajere, og hvis det ikke er hjælp nok, så drik lidt mere. Det er pinligt at spille fuld, men vi har forståelse for, at det kan være svært som 1.g'er ikke at gøre det. Held og lykke med alkoholen, vi håber, at den kan hjælpe dig på vej.

Danmark på vej til VM... men hvad ligger bag?

Danmarks fodboldlandshold er på vej til VM, og i den anledning har sportsredaktionen på BG-Times sat sig for at undersøge, hvem BG's danske favoritter er – blandt både tidligere og nuværende spillere.

Ikke overraskende scorer Tottenham Hotspurs' midtbanedarling Christian Eriksen højest, når man spørger, hvem BG's yndlingsspillere på det danske A-landshold er. Dette skyldes bl.a. hans gode form på klub- og landsholdsplan, hans mange flotte mål og assists, samt hans høje FIFA 18-rating.

På en solid andenplads finder man Nicklas Bendtner aka. 'Lord' Bendtner. Den tårnhøje angriber er bedst kendt som en lovende målscorer og med sine 29 landsholdsmål er det intet under, at han er en fanfavorit. Bendtners kultstatus er i høj grad blevet dyrket blandt ungdommen, og denne status blev intet mindre end forstørret markant, da han kom i søgelyset grundet et større mediestunt omhandlende fremvisningen af et par underhyler sponsoreret af spillefirmaet 'Paddy Power'.

En større bestanddel af de adspurgte, hældte imod kategorien 'andre'. Herunder finder vi et bredt spektrum af danske landsholdslegender såsom John Jensen og Morten Olsen.

John Jensen, bedre kendt under navnet 'Faxe', og ofte efterfulgt af Flemming Tofts legendariske kommentar 'huttelihut', blev en nationalhelt da han bragte Danmark foran 1-0 i EM-finalen



Poul 'Tist'

1992. Efterfølgende har han både været Michael Laudrups assistent, samt selv stået i spidsen for Randers FC.

En mere kontroversiel fanfavorit, der i sin træneretid aldrig var bleg for at benytte sig af

BG's yndlingsspillere



formationen 4-3-3 er Morten Olsen. Olsen havde både tilhængere og kritikere i sin tid på det danske landshold, men mest kontroversielt af alt, er historien om hans kones mystiske Houdini-lignende "forsvindingsnummer". Houdini var en udbryderkonge og tryllekunstner som i 1878 emigrerede til USA med sin familie.

Jon Dahl Tomasson er kendt for sine utallige tap-ins, sin evne til at være på pletten når det gælder, og nu også for at være 5% af BG's elevs yndlingslandsholdsspiller. Med sine 52 landskampsmål er han, sammen med Poul 'Tist' (en dansk landsholdsspiller som spillede i perioden 1910-1925) Poul Tist er den mest scorende danske spiller nogensinde, og om Danmark nogensinde igen får en lige så pålidelig målscorer må tiden vise.

Hvordan vil de kvalificerede lande klare sig til VM?

Når VM til næste år bliver sparket i gang i Rusland, så bliver det med 32 konkurrerende lande. Som sædvanligvis, så er de store lande forhåndsfavoritter, her i blandt Tyskland, som er forsvarende mester af turneringen. VM næste år er med debutanterne Island og Panama, som må regnes som undertippede i turneringen. Vi vil her i artiklen, komme med vores forudsigelse af de deltagende landes chancer for succes, og vi har kigget på de vigtigste spillere hos hvert hold.

Hos Uefa, som er det Europæiske fodboldforbund, er der i alt kvalificeret 10 lande. De kvalificerede lande er:

Rusland, Belgien, Tyskland, England, Spanien, Polen, Frankrig, Portugal, Island, Serbien, Danmark, Sverige, Kroatien og Schweiz.

Rusland, som er værtslandet, har ikke deltaget i VM-kvalifikationen. Grunden til dette er, at værtslandet altid automatisk er kvalificeret til slutrunden, og derfor har Rusland ikke spillet nogle betydningsfulde kampe i 1 år før slutrunden. Forventningerne til Rusland er ikke store, så derfor forventer vi ikke mere end gruppespillet i slutrunde.

Spillere man skal holde øje med: Igor Akinfeev og Aleksandr Kokorin.

Belgien er nok en af outsidersne til Vm-trofæet, da deres trup består af flere store stjerner, men hvor der er hold, der bare er lidt bedre. Belgien havde en næsten perfekt kvalifikation med 9 vunde kampe og én uafgjort kamp. Da Belgien er én af outsidersne, kan

man måske godt forvente en semifinaler for belgierne.

Spillere man skal holde øje med: Eden Hazard, Kevin De Bruyne, og Romelu Lukaku.

Tyskland må nok regnes, som én af de få favoritter til VM-titlen. Tyskerne er forsvarende mestre, og deres trup indeholder et hav af stjerner. Tyskerne havde en perfekt kvalifikationsrunde, med 10 sejre og en målscore på +38 mål. Vi forventer, at Tyskland får en finaleplads til slutrunden.

Spillere man skal holde øje med: Manuel Neuer, Tony Kroos og Thomas Müller.

Englands landshold, består af en gruppe talentfulde spillere, men England har aldrig rigtig præsteret til slutrunderne. De havde en fin kvalifikationsrunde, uden de store problemer. Vi forventer en kvartfinale for englænderne.

Spillere man skal holde øje med: Raheem Sterling, Delle Alli og Marcus Rasford.

Spanien er også ét af de lande, som er favoritter til VM-titlen. De vandt turneringen tilbage i 2010, og deres trup indeholder mange store stjerner. Spaniens kvalifikationsrunde forløb uden problemer, hvor de vandt gruppen som ubesejrede. Vi har høje forventninger til Spanien, så vi regner med en semifinaler eller en finale for spanierne.

Spillere man skal holde øje med: David De Gea, Álvaro Morata og Isco.

Polen er et af de hold, som nok ikke kommer så langt i turneringen. De har ellers stjernehjernen Robert Lewandowski, som også er anfører på holdet. Selv om at de vandt deres kvalifikationspulje, så skal polakkerne ikke regne med at komme langt til VM.

Spillere man skal holde øje med: Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik.

Frankrig har vundet VM flere gange før, og det er også et hold fyldt op med stjerner. Frankrig forventes at nå langt i turneringen, men må stadig betegnes som værende outsider som vinder af turneringen.

Spillere man skal holde øje med: Paul Pogba, N'golo Kanté og Antoine Griezmann.

Portugal som er forsvarende Europamestre, kommer nok ikke til at blive verdensmestre. Grunden til dette er, at den eneste store stjerne som Portugal har, er Cristiano Ronaldo. Vi forventer, at de kommer i en kvartfinale.

Spillere man skal holde øje med: Cristiano Ronaldo.

For første gang er Island kvalificeret til VM. Island overraskede alt og alle, og kvalificerede sig til VM. Dog skal de ikke regne med at komme videre fra gruppespillet, men de kan dog overraske.

Spillere man skal holde øje med: Gylfi Sigurðsson.

Schweiz kom forholdsvis let igennem kvalifikationen, da gruppen indeholdt lande som Færøerne, Portugal osv. I play-off kampene var modstanderen Nordirland, som på papiret var en forholdsvis nem modstander, selv om at den første kamp endte 0-0. Vi forventer, at Schweiz er færdige efter gruppekampene.

Spillere man skal holde øje med: Stephan Lichtenstein, Yann Sommer og Xherdan Shaqiri.

Danmark gennem-tæskede Irland på udebane 5-1, dette sendte dem til VM i Rusland. Danmark har gjort det utroligt godt i gruppespillet, og slået nogle gode modstandere som Polen. Danmark er ubesejret i 11 kampe, hvilket

nemt kan sætte vores forventninger til Danmark høje. Vi tror at Danmark kan komme gennem gruppespillet

Spillere man skal holde øje med: Christian Eriksen, Andreas Christensen og Pione Sisto

Sverige som knuste Italiens drømme med en hjemmebane sejr på 1-0. Sverige sluttede med 19 point i deres gruppe, hvilket er meget imponerende, da de var i gruppe med stor favoritterne Frankrig og Holland. Sverige virker brandvarme og vildt selvsikre, dog tror vi kun at Sverige når til gruppespillet.

Spillere at holde øje med: Emil Forsberg, Marcus Berg og Sebastian Larsson.

Kroatien sendte Grækenland hjem efter en 4-1 sejr hjemme. Kroatien sluttede med 20 point i deres gruppe, det var blot 2 point fra første pladsen Island. Kroatien har nogle vildt gode spillere, der spiller i kæmpe klubber, derfor tror vi Kroatien kan komme i en 1/8 dels finalen.

Spilere man skal holde øje med: Luka Modric, Ivan Rakitic, Ivan Perisic og Mario Mandzukic

Fra Conmebol, som er det sydamerikanske fodboldforbund, er der kvalificeret 4 lande. De kvalificerede lande er: Uruguay, Brasilien, Argentina og Columbia.

Uruguay er et land, med stolte fodboldtraditioner. De har vundet VM én gang før, men det kommer de nok ikke til i 2018. Vi vurderer, at de højest kommer til 1/8 dels finalen.

Spillere man skal holde øje med: Luis Suarez, Edison Cavani.

Brasilien har vundet VM adskillige gange. Holdet er spækket med stjerner, så man kan derfor forvente, at de når langt, hvis de kan tage sig sammen, kan de måske overraske.

Spillere man skal holde øje med: Neymar, Gabriel Jesus og Phillipe Coutinho.

Ligesom Brasilien, har Argentina vundet VM før. Argentina er også et hold spækket med stjerner, og de er én af outsidersne til det berømte VM-trofæ. Vi forventer en semifinaler for Messi og co.

Spillere man skal holde øje med: Lionel Messi, Paulo Dybala og Sergio Arguero.

Columbia nåede langt til sidste VM, og det gør de måske også igen. Man skal ikke undervurdere dem, for så går det galt. Vi forventer en kvartfinale.

Spillere man skal holde øje med: James Rodríguez.

Fra det nord og mellemamerikanske fodboldforbund, Concacaf, er der kvalificeret 3 hold. De kvalificerede hold er: Mexico, Costa Rica og Panama.

Mexico har tidligere været kvalificeret til VM, med forholdsvis pæne resultater. Mexico er ikke spået de store chancer, men de kan muligvis godt komme i en kvartfinale.

Spillere man skal holde øje med: Javier Hernandez og Guillermo Ochoa.

Costa Rica overraskede stort til VM i 2014. Det var blandt andet på grund af målmanden, Keylor Navas, som spillede en fænomenal turnering. Måske når de ligeså langt som sidst, men det er ikke sikkert. Vi forventer en 1/8 delfinale.

Spillere man skal holde øje med: Keylor Navas og Bryan Ruiz.

Panama er ét af de lande, som VM-debuterer til Vm 2018. De er dog ikke spået store chancer for videre advancement for gruppespillet.

Spillere man skal holde øje med: Jamie Penedo og Blas Pérez.

Hos det afrikanske fodboldforbund Caf, er der kvalificeret 5 lande. De følgende lande er: Nigeria, Egypten, Marokko, Senegal og Tunesien.

Nigeria er en af de bedste afrikanske hold. De har ikke nogen af verdens bedste spillere, dog har de et godt sammenspil. de har et par enkelte navne, som man regner med der skal træde i karakter i VM.

Spillere man skal holde øje med: Victor Moses, Ahmad Musa

Egypten er sammen med Nigeria en af de bedste hold I Afrika, De vandt deres gruppe overlegent. Egypten regnes ikke med at være en af favoritterne til VM, men de kan selvfølgelig overraske

Spillere man skal holde øje med: Mohamed Salah.

Marokko sluttede nummer et i deres gruppe med 12 point, hvilket var rigtig godt gået, da de blandt andet var i gruppe med storfavoritterne Elfenbenskysten.

Spillere at holde øje med: Medhi Benatia, El Ahmadi og Nordin Amrabat.

Der er svært at sige, hvorvidt de mange lande vil klare sig i de følgende kampe, men vi her på redaktionen glæder os til at følge med i de mange kampe og se resultatet. God kamp!

Romeo & Julie

Har du overvejet at se teaterstykket ”Romeo & Julie”, og undrer du dig over hvorledes den er pengene værd? Så læs videre her og få at vide, hvad folk synes om teaterstykket.

Aalborg Teater har iscenesat en moderne udgave af Romeo og Julie, en Shakespeare-klassiker, der illustrerer den tragiske historie om to unge mennesker håbløst forelsket i hinanden og med hele verden imod dem. Teaterstykket blev spillet første gang d. 31.08.17 og har sidenhen skabt mange forskellige meninger hos publikum – de fleste negative. Dårlige anmeldelser har præget sig omkring teateret, og de fleste folk forlader teateret i pausen, da skuespilleriet og iscenesættelsen åbenbart var for utålelig for dem.

Skuespillet kan ses igen d. 20. marts 2018, men der er stor tvivl om sæderne overhovedet vil blive fyldt ud i Aalborg Teater, især efter de mange dårlige anmeldelser, der tydeligt har påvirket folks syn omkring teateret. Man kan spørge publikum, hvad det var ved teateret, der ødelagde deres oplevelse af Romeo og Julie? Adskillige folk mener, at den moderne scenografi ødelagde det for dem – da de brugte pistoler i stedet for sværd, som medførte til for mange løse skud og fik skuespilleriet til at fremstå meget uorganiseret og for uoverskueligt.

Den fatale konflikt mellem familierne og den komplicerede kærlighedshistorie, der skildres i Shakespeares originale version, tages ikke alvorligt i den moderniserede version opført af Hans Henriksen. Skuespillerne opremser replikkerne, som var de samlevere i 30'erne. Brugen af pistoler som erstatning for både

sværd, knive, efterlader et brag af pistolskud, som bliver til en yderst flad og kort kampscene og ekstremt uspændende. Skuespillerne leverer fine præstationer, men disse går ofte i forskellige retninger, hvilket efterlader et savn af ledelse og retning i forestillingen.

Alt i alt blev det ikke til et positivt indtryk, som publikum fik af teatret. Den var uspændende, langsommelig og til tider irriterende og fuldstændig i modsætning til den måde, Shakespeare ville have skildret tragedien. Det var innovativt at forsøge at opføre historien i en moderniseret version, men dog endte det med at



teatret fik dårlige anmeldelser og beviste, at den oprindelige version er den eneste måde, man er sikker på at røre publikum til tårer med Romeo og Julies kærlighedshistorie.

Albumanmeldelser

”Red Pill Blues” af Maroon 5

MAROON 5



”Red Pill Blues” er det sjette studiealbum af den verdenskendte popgruppe Maroon 5. Et ganske langt studiealbum, der indeholder pulserende rytmer, sangtekster der emmer med kærlighedstemaer og flere gæsteoptrædende på en del af sangene. Maroon 5 startede deres karriere ud med en blidere, mere klassisk instrumentaliseret musikside med debutalbummet ”Songs about Jane”, men gennem årene har de udskiftet dette med en mere elektronisk lydside, og det til en stor skuffelse. Det fremstår nemlig ikke, som om de gør brug af den teknologiske fremskridt indenfor elektronikgenren til fordel for en nyskabende og spændende lydside, men mere som et tamt forsøg på at ”være med på moden”. Rytmerne er i næsten alle sangene opbygget omkring det samme bastunge, computergenererede loop-track, med kun få alternationer. Dette giver en flad effekt for musikken, og de samme, vage kærlighedserklæringer i sangteksterne kan ikke redde manglen på en innovativ (eller i det mindste velproduceret) rytme. Derudover lider langt de fleste af albummets sange af den moderne trend med konstant at søge mod omkvædet i et forsøg på at gøre sangen så fængende som muligt – og derved ødelægger det mulighed for at opbygge momentum.

De få gange, hvor albummet fremstår relativt udmærket, er netop når bandmedlemmerne forsøger at bryde med klichéerne (som med den elleve

minutter lange ”Closure”, der har syv minutters legende samspil, der gør sangen sjov og spændende). Men de to udmærkede sange på albummet kan ikke redde helheden.

”Red Pill Blues” får 4 ud af 10.

”The Thrill of It All” af Sam Smith

Sam Smith har efter lang tids fravær fra musikscenen udgivet to singler, ”Too good at goodbyes” og ”Pray”, der ledte op til hans andet studiealbum,



”The Thrill of It All”.

Den følger det samme udgangspunkt for det musikalske som hans debutalbum, ”In the Lonely Hour”, og deri ligger måske det største problem for Sam Smith – han har brug for at være mere kreativ og bryde de barrierer, som den konventionelle popsang opstiller. Nogle af hans sange udviser nemlig et stort, musikalsk overskud, eksempelvis ”One last time”, hvor han leger med soulgenren, med en eksplosiv instrumentalside og blander det med mere moderne popkonventioner såsom den messende perkussion. En sang som ”HIM” byder også på, hvad der virker som en meget personlig fortælling om homoseksualitet og religion. Desværre er det ikke sådan med alle hans sange, og flere af dem falder lidt tilbage på den lidt for kunstige produktion og de alt for gentagede kærlighedstemaer i teksterne. Nogle gange passer hans ekstremt følsomme vokal ikke til den bragende orkestrale opbygning, og det bliver derfor til tider til noget rod, der mangler innovation.

”The Thrill of It All” får 5,5 ud af 10.

Danske Julekalender

I kender måske flere julekalendere som Jul i Valhal, Pyrus og Absalons hemmelighed. Allerede i 1989 blev Nissebanden i Grønland sendt for første gang, og har sidenhen været et kæmpe hit, der sidst blev sendt i år 2016. Absalons hemmelighed blev for første gang sendt i 2010, så mange måske savner at se Cecilie og hendes lillesøster Ida på skærmen igen. Jul i Valhal er endnu ældre, nemlig fra 2005, hvor Sofie og Jonas rejser til Asgård for at forhindre Ragnarok. Flere millioner danskere samles hvert år om tv'et for at se endnu et afsnit af deres yndlings julekalender. Det bliver spændende at se hvilket mysterium, der skal løses i dette års julekalendere.

Traditionen tro er der julekalender hvert år, både for voksne og børn. Julekalendere er med til at give alle danskere den helt rigtige hygge-stemning og julefølelse. Julekalendere samler familien, og er dermed en fælles juleaktivitet, som mange familier nyder godt af, år efter år i mange danske hjem.

Julekalendere tæller ned til juleaften med et afsnit hver dag, omhandlende jul og glæde. Det har i mange år været en tradition, som hører til, og som ikke kan undværes, hvis den helt rigtige danske julefølelse skal frem. Julekalendere vil derfor sandsynligvis også altid være ved, da det betyder en hel del for december og for julen generelt, at der er julekalender, og at det på trods af julekalendere, der er set mange gange, aldrig er noget man bliver træt af.

Julekalenderen kommer oprindeligt fra Tyskland. Når man hører ordet "julekalender" tænker man straks på to stykker karton ovenpå hinanden, hvori der skæres eller prikkes huller til 24 låger i den øverste. Hver dag i december åbner man så ét låg ad gangen, og et gemt motiv vil derefter træde frem bag låget.



I Danmark er det en tradition at se tv-julekalendere, hvor kanaler som DR1 og TV2 udgiver en serie på 24 afsnit der omhandler jul. Hvert 24 afsnit skal skildres som en låge i julekalenderen, der afslører dagens motiv til afsnittet. Overskuddet fra tv-julekalenderne går til velgørenhedsformål. DR's overskud går til børn i fattige lande, mens overskuddet fra TV2's julekalender går til Julemærkehjemmene i Danmark.

I år kommer der to helt nye julekalendere. På TV2 kommer Tinkas Juleeventyr, som er filmet på Fyn og Sjælland. I afsnittene følger vi en nissepige Tinka som skal op til nissekongen og have overrakt en nisse amulet. Da hendes amulet ikke skifter farve, begiver hun sig

ud på et eventyr for at blive som de andre nisser.

DR1 sender i år en norsk julekalender, som på dansk kommer til at hedde "Snefald". For at børnene kan forstå den, kommer der danske stemmer på. Den handler om pigen Selma,

som bor i en plejefamilie der ikke behandler hende godt. Hun skriver til julemanden om sit ønske med at finde sin biologiske familie, selvom hun mistede sine forældre som spæd.

Hvilken en skal du følge med i?

Horoskoper, november



ARIES

Vædderen (21/03-20/04)

Dit ego er lidt opblæst. Kom i øjenhøjde med dine omgivelser igen. Der kan være optræk til uro og konflikter. Få renset luften, og kom videre. Tag en dag ad gangen, og få styr på dit temperament



LIBRA

Vægt (d. 24/09 – 23/10)

Møde med en speciel person kan ændre dit livssyn. Tendenser til at gå dybt ind i dig selv. Fortidens minder dukker frem. Kan du ikke ændre det, du fortryder, så giv slip. Hvad økonomi angår, Opret en nødkonto.



TAURUS

Tyr (21/04-21/05)

Du tænker længe, inden du træffer vigtige beslutninger. Kan du ikke se formålet, går du i stå. Økonomiske udfordringer vækker dig. Du elsker lækker mad og ekstravagante ting, men undgå dyre impulsinkøb.



SCORPIO

Skorpion (d. 24/10 – 22/11)

Er du åben for kærlighed, og familieførelse, er det nu! Forfør, og flirt! Dine følsomme sider kommer i spil. Tag dig ikke af kritik, med mindre du har fejlet. Vis storsind, handlekraft og mod, når andre blæser dig omkuld.



GEMINI

Tvilling (22/05-21/06)

Du får det liv, du lever, ikke det liv, du drømmer om! Vær realist. Føler du en sur smiley i maven, så sadl om. Du kommer i balance, når du gør det, du brænder for.



SAGITTARIUS

Skytte (d. 23/11 – 21/12)

Måske planlægger du en hemmelig mission? Du vil til bunds i dine livs- og adfærdsmønstre. En sjælelig rejse kan ændre din livsstil. Studer Østens mystik. Lykken tilsmiler dig, når du følger dine instinkter.



CANCER

Krebs (22/06-22/07)

Din evne til åndelig omsorg er medfødt. Men glem ikke at dyrke egne hobbyer og fritidsinteresser. Der er for meget alvor. Giv slip på bekymringer, du ikke kan ændre. Kom i gang! Gode oplevelser udvider hjernens nervebaner. Tænk positivt!



CAPRICORN

Stenbuk (d. 22/12 – 20/01)

Venskaber er vigtige og skal dyrkes. Pas på, de ikke forsvinder. Du kan forfalde til isolation, når du mistrives. Få gang i selskabslivet igen! Skru bissen på om nødvendigt. Du klarer den!



LEO

Løven (23/07-23/08)

Et familieopgør kan rense luften for mistro og løgne. Følsomme typer ser rødt, når du pisker verbalt. Tæl til 10 – undgå dramatiske scener. Forsoning er mulig, når du rækker hånden frem. Pas på ryg- og lændesmerter. Gør noget godt for andre.



AQUARIUS

Vandmand (21/01-18/02)

Søg nye udfordringer, hvis du falder i søvn på jobbet. Gå ikke på kompromis med dine holdninger og meninger. Find ligesindede, som forstår dinetanker, og opnå gennembrud. Gør drømme til virkelighed



VERGO

Jomfru (24/08-23/09)

Du har brug for nye tanker. Find et spændende felt. Du kan, hvad du tror, når du tænker glæde og håb for fremtiden. Grib chancen! Sæt grænser for dig selv og andre. Undgå stress.



PISCES

Fisk (19/02-20/03)

Tag på en kort rejse med spirituelt indhold. Måske bliver du overrasket? Men vær ik' dramatisk. Din familie kræver din tilværelse, lad dig ikke trække rundt i manegen. Du er ikke født som slave. Bryd lænkerne.

Genbrug på BG

I denne måneds udgave af "Læsernes favoritter" tager vi fat på emnet "Genbrug". For at finde ud af hvordan eleverne på BG forholder sig til det at gå i genbrugsbutikker, har vi udsendt et ikke-anonymt spørgeskema.

Spørgeskemaet landede på 425 elevers forside i Lectio, men på trods af dette, valgte kun 136 at svare. På baggrund af dette og en udtalelse fra en anonym kilde, er det muligt at konkludere, hvor følsomt et emne som genbrug kan være. Da spørgeskemaet ikke var anonymt, havde mange ikke lyst eller måske turde de simpelthen bare ikke at svare af frygt for, hvordan andre ville reagere.

Dog kan vi stadig, ud fra de svar vi har fået, sige noget om forholdet til genbrug. Af de elever, der svarede, viser det sig at 52,9% går i genbrugstøj, og 43,4% går ikke i genbrug. Det er altså lidt over halvdelen, der går i genbrug, og det er godt gået.

Af de elever, der går i genbrug svarer størstedelen (46,3%), at det kun er nogle gange, de gør det. 7,4% svarer, at de ofte gør det, og 2,2% svarer, at de gør det meget ofte. Her vil der være forskellige meninger og nogle vil mene, at tallene burde være noget højere i den sidste del, men husk; lidt er bedre end slet ingenting!

Hvad er det så, man går i genbrug for? Mangler man en ny trøje eller en ny kommode til værelset? Eller er det noget helt tredje? De fleste elever (42,6%), har svaret at de udelukkende gør det for at købe tøj. Her kan det være alt fra et helt nyt sæt, eller et hurtigt og evt. billigt køb til en fest. Derefter svarer



27,9%, at de køber nips-ting, og 10,3% køber møbler. Det er altså oftest tøj og nips ting, der bliver købt, bl.a. fordi det kan være billigt, afhængig af hvilken genbrugsbutik, du vælger, men det kan også være et hurtigkøb, hvilket er sværere med møbler.

Til sidst var vi interesserede i at vide, hvorfor man vælger at gå i genbrug. De fleste har enten svaret, at det er for at spare penge (39%) eller for at finde noget, der er unikt (37,5%).

Vi har interviewet nogle elever for at få en mere uddybende forklaring:

Emma fra 2.g på Brønderslev Gymnasium forklarer sin skepsis til genbrugsbutikker og mere specifikt til genbrugstøj.

”Kvaliteten af tøjet spiller en rolle, fordi tøjet er jo ikke havnet i en genbrugsbutik uden grund. Jeg ville være træt af, at skulle bruge penge på noget tøj, som jeg hurtigt må kassere igen, pga. manglende kvalitet”, fortæller hun. Mere hovedsageligt hersker en frygt for, hvilke indtryk tøjet kunne bære præg af fra en tidligere ejer.

”Man kan jo aldrig være helt sikker på hvilke typer, der før har ejet tøjet. Jeg ville ikke

bryde mig om at gå i noget tøj, som har haft en ejer som lugter”, lyder det fra hende.

Malene fra 2. g på Brønderslev Gymnasium fortæller, hvad det er, hun godt kan lide ved at gå i genbrugsbutikker, ” Jeg synes, det er hyggeligt at gå rundt og kigge på de spændende og sjove ting, der er i butikken”. Det var ikke rigtig tøj, hun ville købe, når hun er i genbrugsbutikkerne, men mere bøger.

Vi fortalte hende, at der var nogle personer, der havde skrevet i spørgeskemaet, at de ikke ville købe tøj i en genbrugsbutik, fordi andre havde haft det på. Til det spurgte vi hende, om hun havde det på samme måde, hvortil hun svarede: ” Nej ikke rigtigt. Jeg går vel ud fra at folk vasker deres tøj inden de smider det til genbrug, men ellers kan man jo også selv vaske det”. Til sidst fortæller Malene, at der ikke rigtig er nogle specifikke genbrugsbutikker, hun går i, men hvis hun får øje på noget i vinduerne, hun godt kan lide, går hun ind i butikken og kigger lidt.

Hvor har du fundet inspiration til din stil?

Stil er vigtig for mange, da de kan bruge dette til at skille sig ud fra mængden. Men hvor finder nutidens unge deres egen stil? Og hvad betyder mest for dem, når det kommer til pris, mærkevarer, pasform, produktionsforhold? De udvalgte er valgt på baggrund af deres enestående og specielle stil.

Nina Pedersen, 2.B

Hvor har du fået inspiration til din stil?

- ”Jeg får hovedsagligt min inspiration fra internettet, men også generelt, hvad jeg ser.”



Hvad er dit yndlingsmærke/brand?

- ”Jeg kan meget godt lide ”noisy may”, men ellers betyder mærker ikke rigtig noget for mig.”

Hvor meget bruger du på tøj om måneden?

- ”Jeg køber meget sjældent tøj, så det har jeg ikke helt styr på.”



Hvor køber du dit tøj? (High-end, genbrug)

- ”Jeg køber oftest tøj i butikker, såsom H&M og Vero Moda. Men derudover kan jeg godt finde på at købe tøj i en genbrug, hvis jeg finder noget tøj, jeg synes, tiltaler mig og passer til min stil.”

Er det vigtigt for dig at skille sig ud fra mængden?

- ”For mig er det ikke nødvendigvis vigtigt at skulle skille sig ud fra mængden. Men dog er det vigtigt for mig at være mig selv og udstråle dette gennem min stil.”

Hvad er vigtig for dig, når du køber tøj? (Pris, pasform, kvalitet, miljøbevidst)

- ”For mig er det især vigtigt at pasformen er i orden og at det sidder godt. Derudover er det kun et plus, hvis det ikke er alt for dyrt.”



Jacob Munkholt, 3.A

Hvor har du fået inspiration til din stil?

”Jeg får primært inspiration igennem Instagram.

Jeg følger en masse med mange forskellige stilarter. Det er lige fra sådan en som *Dannylomass* til *blvck_jvcks*, og jeg kan godt lide at få inspiration fra en masse forskellige.

For det meste går jeg i det, der falder mig mest ind - altså hvad jeg lige føler for at tage på om morgenen. Jeg tænker ikke så meget på om det nødvendigvis skal være på mode, og jeg synes mange af de ting, som bliver hypet op er grimme, såsom Yeezys. Tror det er, fordi man ser det for meget.”



Hvad er dit yndlingsmærke/brand?

”Jeg går ikke forfærdeligt meget op i, hvilke mærker mit tøj er, men hvis jeg skulle vælge et, ville det nok være Quisling. Det er et brand startet op af en fyr fra København på samme alder som mig. Han laver ikke så meget tøj, desværre, men det har et nice vibe. Elsker også Acne Studios.”



Hvor meget bruger du på tøj om måneden?

”Det er meget forskelligt. Jeg har engang brugt flere tusinde kroner på tøj om måneden, men synes ligesom ikke, det er det værd mere, men vil nok sige jeg bruger fra 0-500 kr. om måneden på tøj. Jeg er i en periode, hvor jeg ikke rigtigt, synes der er noget fedt tøj på markedet.”

Hvor køber du dit tøj? (High-end, genbrug)

”Jeg kan rigtigt godt lide at gå i genbrugsbutikker, der kan man være heldig at finde noget mega fedt, som man aldrig har set før, og plus det er billigt. Så man er ikke så bange for, om man vil få det brugt eller ej, eller om man smadrer det. Hvis det ikke er genbrug, så kan jeg godt lide at kigge Instagram igennem og finde nyopstartede brands, da jeg synes, de er nogle af de mest kreative.”

Er det vigtigt for dig at skille sig ud fra mængden?

”Jeg vil ikke sige, det er vigtigt, det er ikke noget jeg tænker over. Jeg går i, hvad jeg synes er fedt. Jeg synes efterhånden, folk er begyndt at prøve for meget med at skille sig ud. Vil ikke sige det sker så meget på BG, men online, ser jeg tit folk, der prøver for meget, og det er ligesom blevet så normalt, at de ikke efterhånden skiller sig ud mere.”

Hvad er vigtig for dig når du køber tøj? (Pris, pasform, kvalitet, miljøbevidst)

”Jeg synes pris og kvalitet hænger lidt sammen, men det er heller ikke sådan jeg vil betale over 3000 kr. for et par hvide tennissko med en stribe hen over dem. Men har engang givet 1900 kr. for et par solbriller. Det var, fordi jeg synes, de var så specielle, og så var kvaliteten også bare lækker. Jeg er begyndt at tænke meget mere på miljøet, når jeg køber tøj, det er også en af grundene til jeg køber tøj i genbrug.”

Grete Voldsgaard, GV

Hvor har du fået inspiration til din stil?

”Jeg er uddannet oliemaler fra kunstakademi, så jeg elsker farver og udtryk. Så inspirationen kommer fra street-art, malerier, natur og hvad jeg ser på gaden.”

Hvad er dit yndlingsmærke/brand?

”Jeg går ikke meget op i mærker, dog har flere stykker tøj i Eva & Claudi og King Louie. Og flere sko/støvler i Dr. Martens og Pisaverde.”



Hvor meget bruger du på tøj om måneden?

”Jeg ved det ikke helt... Og jeg vil heller ikke fortælle om min vægt, haha.”



Hvor køber du dit tøj? (High-end, genbrug)

”Sophie” her kan man få alt fra 70'er flippet tøj til klassisk fest tøj. Wonderwho med mange stilretninger: 50'er pin up, steam punk, bohème og romantisk stil. Jeg køber selvfølgelig i mange helt almindelige tøjbutikker og laver også tøj selv.”

Er det vigtigt for dig at skille sig ud fra mængden?

”Nej egentlig ikke, jeg elsker bare farver. Jeg kom en gang til en gymnasiefest (i min tid), hvor mintgrøn lige var blevet modefarve, derfor havde 2/3 af pigerne mintgrøn på – det synes, jeg var idiotisk, selvom mintgrøn kan være ganske flot.”



Hvad er vigtig for dig når du køber tøj? (Pris, pasform, kvalitet, miljøbevidst)

”Jeg kan godt lide naturprodukter, så det er den gode kvalitet. Pasformen er vigtig. Jeg har ladet være med at købe mange stykker tøj, fordi de var flotter på bøjlen end på mig. Jeg vil gerne være miljøbevidst, men det at farve tøj sviner faktisk meget. Så det er lidt af det hele, da jeg selvfølgelig også ser på prisen.”

Alberte Gade, 1.E

Hvor har du fået inspiration til din stil?

”En del af det er bare noget, jeg kommer op med i inden i mit hoved, men jeg får også inspiration fra dem, jeg følger på Instagram og specielle mennesker derinde. Nettet. Sociale medier.”



Hvad er dit yndlingsmærke/brand?

”Jeg kan godt lide at købe tøj, som jeg så syer om. Så jeg køber en del i genbrug og H&M.”



Hvor meget bruger du på tøj om måneden?

”Omkring 150-200 kr. Jeg er ikke særlig vild med at bruge penge.”

Er det vigtigt for dig at skille sig ud fra mængden?

”Det er ikke noget, jeg tænker over, at jeg vil skille mig ud. Det er bare vigtigt, jeg kan lide det tøj, jeg har på, og hvordan det ser ud. Men jeg har det ikke på, som et mål om at skille mig ud fra andre.”

Hvad er vigtig for dig når du køber tøj? (Pris, pasform, kvalitet, miljøbevidst)

”Jeg kan godt lide at tænke lidt på miljøet, med at købe så meget genbrugstøj. Hvis jeg kan købe noget i genbrug, som jeg så kan sy om, vil jeg hellere det, end at købe nyt tøj. Normalt tænker

jeg også meget på prisen, jeg gider ikke købe dyrt tøj, hvis jeg ikke synes, det er det værd, bare for et mærke.”



HJÆLP! Jeg er ikke i julestemning!

Har du problemer med at komme i julestemning? Så bare rolig! Vi har fundet en løsning! Vi har derfor fundet en masse sange, film og slik, som HELT sikkert vil hjælpe dig med dit lille problem! Det var så lidt!

Top 5 julesange:

Last Christmas – Wham!

Santa Claus is coming to town – The Jackson 5

Jul I Angora – Drengene fra Angora

All I want for Christmas Is you – Mariah Carey

Jingle bell rock – Bobby Helms

Top 5 julefilm:

Love Actually

Love Actually er for dig, som er helt vild med en lille Juleromance. Massere jul, kærlighed og drama.

Alene hjemme

Alene hjemme er for dig, som er vild med sjov og spas. Er du er vild med indbrudstyve, som får høvl af en lille dreng, så er den helt sikkert noget for dig!

Polarekspressen

Polarekspressen er noget for dig, som har en barnlig sjæl og er vild med animationsfilm.

Tror du på julemanden

Tror du på julemanden er for dig, som er vild med sjov og julespas, bestående af kærlighed og massere jul og spas!

Hjælp, det er jul!

Hjælp, det er jul er for dig, som er til en sjov, men stadig hyggelig julestemnings-film Bestående af masserer grin og J U L!

Top 5 juleslik:

Pebernødder

Brunkager

Vaniljekranse

Snebolde

Juleskum



Sådan får du pigers opmærksomhed

At få pigers opmærksomhed er ikke altid let, og der er mange bud på, hvad man kan gøre.

Vi har forsøgt at samle de bedste råd herunder, som stensikkert vil skaffe dig en piges opmærksomhed. Rådene virker hver gang, og du vil opleve, at pigerne bliver ellevilde med dig.

Vær ærlig

Hvis du vil være hende utro, så sig det, for hun vil helt sikkert acceptere det.

Find arrogancen frem og drop det søde smil

Hvem gider have en svigermors drøm, når man kan få en badboy?

Giv hende opmærksomhed

Skriv til hende alle døgnets 24 timer, glem dine venner og giv hende ALT din opmærksom. Alle piger elsker et klistermærke.

Selvtillid, men allerhelst selvfed

Piger elsker når I blærer jer, den kan ikke få for lidt. Det vigtigste er at overbevise pigen om, hvor rige, perfekte og uimodståelige I er.

Hvorfor være dig selv, når du kan være bedre end det?

Du er jo sikkert en sød fyr, men piger vil altså hellere have en fuckboy.

Hygiejne er ikke altid et must

At du lugter går nok, for hvem elsker ikke duften af en svedig, hårdtarbejdende mand?

Snus er det største go

Og ikke bare ét stykke er nok, pigen skal jo helst kunne mærke dem, når der skal deles mundvand.

Vær et overvågningskamera

Det er perfekt, når du fortæller pigen, hvad hun må og ikke må. Det er skønt, når man kan mærke jeres pust i nakken, så ved piger, at I passer på en.

Du sætter tempoet

Piger elsker, når I overskrider alle deres grænser. Piger kan have svært ved at tage det første skridt, derfor er de helt vilde med, når I prøver alt for hårdt.

Jo længere hår, jo bedre.

Det gælder alle steder. Kropsbehåring er naturligt, så hvorfor gøre noget ved det? Langt, lækkert og fedtet svenskerhår er jo vildt dejligt at røre ved.

Vær ikke i tvivl om, at din humor overgår ALT

Piger elsker, når drengen fylder for meget, og det er vildt sjovt, når du laver jokes på andres og især pigens bekostning.

